

Zaagbingo

Opvoeden
van
binnen
uit

Voor de XXste keer...	Ik heb je nu al zo vaak gezegd...	Ga je nu eindelijk eens...	Wat heb ik nu nét gezegd?
Doe nu alsjeblieft eens gewoon wat ik je vraag...	Maar luister nu eens!	Als je dat nog één keer doet...	Hoeveel keer moet ik nog... ?
Naam? NAAM? NAAAM!!!	Stop nu eens met...	Ik heb je dat een half uur geleden al gevraagd.	*boze stem, gefronste wenkbrauwen* Wablieft?
Stop daarmee!	Doe nu eens normaal, zeg!	Wil je mij eens antwoorden alsjeblieft?	Ik tel tot drie...

www.opvoedenvanbinnenuit.be